

Koningskinderen



Nieuwsbrief van Herman en Tineke Verheij

december 2005

***Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons!
Wij héten niet alleen Zijn kinderen, wij zijn het ook.***
1Joh.3:1(het boek)

We hebben u weer een hoop te vertellen, maar eerst willen we u van harte bedanken voor uw giften. Niet alleen de financiële giften maar ook de fietsen en de containers. De dekens, de kleding het speelmateriaal zeep en shampoo etc.etc. Het was overweldigend. Bovenal willen we de mensen bedanken voor hun gebeden. Meerdere malen voelden we ons gedragen door gebed. De laatste nieuwsbrief die u van ons kreeg was in mei, daarna is er weer een hoop gebeurd wat we graag met u willen delen in deze nieuwsbrief.



Twee containers zijn voortaan de basis waar vanuit we werken. Het stuk grond wat ons in eerste instantie voor de containers was toegezegd bleek in slechte conditie. Maar de boswachter/wedhouder had voor ons een beter stuk grond. En dat onder dezelfde voorwaarden. De containers staan op een betonnen fundering waarop vroeger een grote schuur heeft gestaan. Ze staan ook in het zicht vanaf de weg, dat is geruststellend voor als we niet aanwezig zijn. De kinderen hebben alle ruimte (1000m²). Ons geduld met de Roemeense overheid wordt keer op keer op de proef gesteld. Na dagen wachten op antwoord op onze aanvragen voor vergunningen bleken al onze papieren spoorloos verdwenen. De burgemeester die overal van af wist en alles geregeld had was een maand met vakantie. We hebben vergunningen nodig om elektriciteit aan te vragen en een waterleiding. Daar moeten we dus nog even op wachten.

Oradea

We zijn nu veel meer op Popesti gericht, maar toch gaan we nog regelmatig naar Oradea waar we ook een hoop bezoeken afleggen. Contact met de ex straat jeugd vinden we nog steeds erg fijn om te doen en belangrijk. De jaren dat we daar komen hebben we een echte familieband met elkaar opgebouwd. En daar hechten we wederzijds veel waarde aan. Ook zijn we een dagje naar het (lege) zwembad geweest en hebben we Bingo gespeeld. Daar zijn ze gek op. (Of op de prijsjes die ze winnen kunnen). Een aantal van deze groep is ook in de zomerperiode bij ons geweest in Popesti om te helpen. Bij het kinderprogramma of het klaar maken van pakketten.



Oradea hebben we ook nodig voor onze westerse boodschappen waar we zo af en toe naar snakken. Of voor het bezoeken van onze collega's, broeders en zusters, om ons op te laden en een warm bad te nemen.

Geboren: Tabita dochter van Maria Matei

In onze laatste nieuwsbrief schreven we een stukje over de familie Matei en over Maria die om €25,00 vroeg om een abortus te laten plegen. Intussen is Maria in september bevallen van een gezonde dochter. En ze heeft ook de keuze gemaakt om haar kindje bij haar te houden. Ze had ook de mogelijkheid om het kindje af te staan na de geboorte. De afgelopen zomer heeft Maria met haar broer en haar moeder een huisje voor zichzelf gebouwd. Zij deed mee met het huizen project. In oktober bezochten we haar, het gaat goed met haar en haar baby. Ze werkt op het land als er werk is. Haar moeder zorgt dan voor de baby. Maar als haar moeder werk heeft kan Maria niet werken. Maria heeft geen borstvoeding en moet dus voeding kopen. Ze krijgt van de staat melkpoeder, maar dat is niet voldoende. We zoeken mensen die Maria en haar dochtertje financieel en met gebed willen ondersteunen. Dat kan met een eenmalige gift maar ook met een maandelijks ondersteuning.



Augustus 2005.



Oktober 2005



Huizenproject.

De maand augustus is voor het huizenproject een erg productieve tijd geweest. Een aantal huizen heeft een nieuw dak gekregen maar er zijn ook nieuwe huisjes gebouwd en aan een huisje is een kamer toegevoegd. In mei van dit jaar hadden we gevraagd voorbereidingen te treffen zodat er direct in augustus begonnen kon worden. Herman had elke werkdag contact met alle mensen die zelf aan hun huis werkten of voor hulp hadden gezorgd. Hij besprak dan de plannen voor die dag en gaf materiaal voor één dag. Op die manier werden de mensen niet in de verleiding gebracht om het materiaal te verhandelen. En zo konden ze ook zelf alles goed overzien. En dan was het nog moeilijk voor sommige bewoners. Ook was er geregeld ruzie uit jaloezie. Herman kreeg dan vaak hulp van de matusja (wijze tante) die temidden van veel crepeergevallen woont. In totaal zijn er twee nieuwe huisjes gebouwd, zes nieuwe daken aangebracht en is er één kamer aangebouwd. Toen we in oktober terugkwamen was het goed om te zien dat sommige verder waren gegaan met de middelen die ze zelf hadden. Ze zijn erg trots op hun eigen resultaten, en een stapje verder naar waardigheid.



Kinderzomerprogramma

Het kinderprogramma is weer goed verlopen. Op een van de topdagen waren er 80 kinderen. We merken dat niet altijd alle kinderen er tegelijkertijd zijn. Meestal hebben we een groep van 45/ 50 kinderen. En dat is precies genoeg. Ook deze zomer hebben de (ex) straatjongeren uit Oradea ons weer geholpen. Zij ervoeren het ook als een vakantie. Sommigen van hun vertelden verhalen en hielpen met orde houden, anderen maakten het eten klaar of wasten en knipten de haren van de kinderen. Het programma had als thema "vrienden van Jezus". We vertelden verhalen uit de Bijbel die over de vrienden van Jezus gaan. Maar ook wat is het om vrienden te zijn en wat vrienden voor elkaar doen. Kleuren en knutselen is top. Ze vinden het echt geweldig maar omdat ze dit niet erg gewend zijn hebben ze veel begeleiding nodig. Spel en sport waren ook elke dag een gewild onderdeel. Een opblaas zwembad en een zeil ingesmeerd met groene zeep was niet alleen groot succes met het warme weer maar iedereen was ook gelijk lekker schoon! Maar simpel snoephappen in een bak water en stoepkrijt was net zo geliefd.



Het boek van Tineke

Deze zomer hebben we geprobeerd alle kinderen en gezinnen in kaart te brengen. Met als doel gericht te kunnen helpen.

Wie woont waar/hoe oud zijn ze/wie gaat er naar school/wie krijgt medische hulp/ wie heeft er kleding gehad of een school pakket? Al die gegevens hebben we in kaart trachten te brengen. Het was een hele klus maar het werkt, meer nog dan we verwacht hadden. De kinderen stelen veel, dat is heel gewoon hier. Als wij er zeker van zijn dat iemand wat gestolen heeft krijgt hij of zij de kans om het terug te geven zonder dat we boos worden. Wordt het niet teruggegeven dan wordt je naam uit het boek geschrapt. Met als gevolg dat je geen kans meer om iets van hulp te krijgen. Bij het registreren waren we verbaasd dat veel kinderen hun familienaam niet wisten. Ook bleken ze niet te weten hoe oud ze precies zijn of wat het nummer van hun huis is. Andere kinderen kwamen er achter dat ze van een andere vader zijn dan ze eigenlijk dachten. Vijf kinderen van één gezin kwamen er achter dat ze allemaal van een andere vader waren. Je hoorde kinderen praten over het boek van Tineke. Dat boek weet alles.....



Oktober 2005

In oktober waren we ook een week in Popesti, Doel was gezinnen te bezoeken en verder te gaan met het aanvragen van vergunningen. Ook die week hebben we in de container geslapen. Iets waar we ons behoorlijk op verkeken bleken te hebben. De eerste dagen van ons verblijf was het erg koud, het ijs stond aan de binnenkant van de container. Het ontdooien daarna gaf weer heel wat condens zodat we zelfs het plafond en de muren moesten dweilen. De tweede helft van de week was het erg mooi weer, zo mooi dat we buiten konden zitten. Kinderen kwamen spelen bij de container.

Uren hebben ze gespeeld met een aantal serviesjes, maar ook kleuren en tekenen vonden ze weer geweldig.

Om 19.00 uur is het helemaal donker, dus de kaarsen en fakkels aan. Ook dat trok weer veel kinderen. We hadden hele gesprekken met ze. De volgende dag kwamen ze terug: "mogen we vanavond weer komen praten?"

Op het gemeentehuis hebben we gesproken met de maatschappelijk werker. Zij kent alle zigeuners bij naam en bijnaam. Ook van de omliggende dorpjes. Ze wist precies welke mensen er geholpen waren door stichting Koningskinderen en welke mensen een nieuw dak hebben gekregen. We willen graag contact met elkaar houden om van elkaar te weten waar we mee bezig zijn. Omdat in de zomer alle vergunningen in het gemeentehuis zoek waren geraakt, hebben we ze weer opnieuw aangevraagd. We hebben gedurende deze week ook alle gezinnen en kinderen bezocht en pakketten kinderkleding uitgedeeld.



Firitel

Firitel is een jongen van 23 jaar, hij heeft een lichte verstandelijke handicap. Er is voor Firitel geen begeleiding of opvang. Hij woont samen met zijn moeder die alcoholist is. Hij is graag bij ons wanneer we in Popesti zijn. Hij helpt Herman met allerlei klusjes, Herman heeft daar erg veel geduld mee. In oktober zijn we met Firitel naar de dokter geweest om te vragen wat zijn beperkingen zijn, en of konden helpen door hem verder te laten testen. Bij voorbaat werd het al afgewezen...hopeloos geval. Gelukkig voor ons niet!



Klussen week in mei 2006

Er zijn een aantal werkzaamheden rondom de containers die tijd en handen vragen. De afgelopen zomer heeft Herman veel geklust. Dit kost veel tijd. Met de plaatselijke bevolking klussen is erg gezellig maar kost nog meer tijd. Graag zouden we in de meivakantie van 2006 een paar grote klussen doen. Zodat we in de zomer ons helemaal kunnen richten op het programma met de kinderen. Het gaat om een hek zetten, elektriciteit aanleggen, speelrekken plaatsen, reparaties aan de containers (lassen) en een overkapping tussen de containers. En we willen heel graag een videoreportage maken over het werk in Popesti. Misschien is het iets voor u? Wij zorgen voor de overnachtingen en voor uw maaltijden. Het vervoer naar Roemenië is voor uw eigen rekening.

Donderdag 26 januari is er een informatie avond over deze klusweek.

Om 20.00 uur bij ons thuis: Stortemelk 6 2401BZ Alphen aan de Rijn.



2006

Herman zal 2 tot 8 januari in Roemenië zijn.

Herman en Tineke samen 18 tot 26 februari

En de klussen week in mei.

Voor de zomer zijn er nog geen data's bekend.

Wij zoeken nieuwe gebedsmaatjes

Wij vragen u mensen te ondersteunen met gebed.

Steeds meer mensen bidden persoonlijk voor iemand uit ons programma.

U wordt op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen van die persoon.

Het is voor velen al een enorme bemoediging dat er speciaal voor hen gebeden wordt.

Maar we mogen ook zien dat het gebed werkelijk zijn uitwerking heeft!

Is het ook wat voor u?



Ondersteuning van Stichting Koningskinderen.

We zijn ook op zoek naar mensen die financieel ons willen helpen.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Het kan zijn dat u goed bent in het werven van fondsen of misschien weet u de weg in subsidie land. Of vind je het leuk actie's te bedenken of uit te voeren.

Misschien heb je zin om mee te werken aan het zomer kinderprogramma.

Of in het bijhouden van de website (in de maak). Ook zijn we op zoek naar aanvulling in het bestuur.

Denk er eens over na, of bid er voor.

10 jaar Roemenië!

In 2006 is het tien jaar geleden dat we voor het eerst naar Roemenië gingen.

Er is in tien jaar een hoop veranderd niet alleen voor Roemenië

maar ook voor ons. We kunnen zeggen dat we gegroeid zijn in onze taak.

Maar ook in ons leven is er een hoop veranderd.

Op dit moment zit Herman in het derde jaar van zijn opleiding

Maatschappelijk Werk / Dienstverlening in Ede. Hij is in september 2005 overgestapt van de Hogeschool Leiden naar de Christelijke Hogeschool in Ede.

Hij is in september 2005 overgestapt van de Hogeschool Leiden naar de Christelijke Hogeschool in Ede.

Hij is erg dankbaar voor de mogelijkheid van deze overstap.

Daarnaast werkt Herman 24 uur per week. Bij elkaar is dat erg veel.

En naast deze taken uiteraard het werk voor en in Roemenië.

En dat doen we samen.

Tenslotte willen we u Hartelijk bedanken voor het lezen van deze nieuwsbrief.

En wensen we u fijne kerstdagen en een gezegend 2006.

En vragen u ons te gedenken in uw gebeden.

Herman en Tineke Verheij

koningskinderen@wanadoo.nl

Stichting Koningskinderen.k.v.k.Rijnland nr:28086714

Giro 8828301/Fortisbank 892304871

