



Het heeft even geduurd voor u deze nieuwsbrief heeft gekregen. Dat heeft te maken met ons drukke bestaan. Hierover kunt u zo meer lezen. Door alle drukte schiet de nieuwsbrief er dan snel bij in. We hopen dat u de brief aandachtig zult lezen.

Geduld...

Toen we in januari terugkwamen vanuit Nederland, waren Gaby en Donita heftig teleurgesteld. Ze waren vanaf eind oktober niet meer naar school geweest. Hun papieren waren op één handtekening na, niet in orde. De toelatingscommissie van de speciale school heeft Donita geweigerd. Het kleine beetje vertrouwen dat ze had veroverd werd weer hardhandig afgenomen. Uren wachten en van loket naar loket was eraan voorafgegaan, een lange weg dus. Maar Donita is nog steeds enthousiast om naar school te gaan. Ze is vastbesloten om, samen met Herman, alles weer in orde te krijgen.

Een heerser laat zich overtuigen door geduld, kalme woorden breken krachtige tegenstand.

Spreuken 25:15

Herman geeft altijd iedereen in de lange wachttijden moed. Hij zegt dan: "Met geduld bereiken we een hoop". Soms kijken ze hem dan aan alsof hij van een andere planeet komt.

Afgelopen week stond Donita in de gang te wachten bij de schooladministratie. Het duurde weer eens erg lang. Herman werd ongedurig tot Donita zei: "Herman, met geduld bereiken we een hoop!"

Voor Gaby is het een ander verhaal. Zij wordt negatief beïnvloed door haar oma waarbij ze in huis woont. Ze hoort niet anders als "Het lukt toch niet". We hopen op een ommekeer.

Nu begin april moeten we helaas concluderen dat Donita in ieder geval dit jaar niet meer naar school kan. We blijven het proberen en hebben onze hoop op het volgende seizoen gevestigd.

Ontwikkelingen in Casa Speranța

Sinds we volgens een planning werken, weten we iets meer wat ons op een dag te wachten staat. Maar de dag blijft vol verrassingen zitten. Als we mensen willen helpen, moeten we goed weten waar we mee bezig zijn en hoe hun situatie in elkaar zit. Toch weten we niet alles en zo komt het nog vaak genoeg voor dat we voor de gek gehouden worden.

Een receptbriefje van de dokter wordt niet altijd ingenomen door de apotheek. Hierdoor houdt de klant het briefje en krijgen we wel eens twee keer hetzelfde recept in handen. Alles moeten we controleren, naam en datum. Met als gevolg dat we soms achter dingen komen die ze zelf nog niet wisten. Dus opletten en steeds alert zijn. Om alert te zijn moet je uitgerust zijn. We hebben een vaste vrije dag in ons programma. Dit helpt ons om uit te rusten en het bevalt prima. Zo raken we steeds beter in ons ritme van het leven in Roemenië.

Viorel, een jongen van 18 jaar, is de vaste hulp van Herman geworden. Hij is leergierig en vindt het leuk om ons te helpen. Er zijn altijd klusjes in en om het huis. Vandaag is hij in het atelier bezig om voorbereidingen te treffen voor de klussenweek in mei. Deze week krijgen we een nieuwe houtvoorraad. Dan zal hij alles zagen en hakken, zodat we pasklare stukken hebben voor de kachels. Ook is hij graag in de tuin aan het werk. De klusjes die Viorel doet, scheelt Herman een hoop.

Het werk is hier zoveel omvattend. Doordat Viorel de buitenklusjes doet, kan Herman de boekhouding doen. Of zaken regelen die met het werk te maken hebben. Het lijkt vaak op een bedrijfje.

Steeds meer kinderen komen douchen en eten in Casa Speranta, met succes! Het is belangrijk om schoon te zijn maar ook fijn om mooi te zijn. Dat heeft ook zo zijn bezigheden want de douche kan er uit zien!

*Het geknakte riet breekt hij niet af,
Noch dooft hij de kwijnende vlam,
Totdat het recht dankzij hem overwint.*

Matteus 12:20

Het geknakte riet

Zo ging in vervulling wat de profeet Jesaja had gezegd. Jezus was op aarde om een voorbeeld voor ons te zijn. Dagelijks kijken we om ons heen en zien we het geknakte riet waar Mattëus over schrijft. Maar wij weten, zoals in vers 21 beschreven staat, dat er Hoop is!

Het is voor kinderen moeilijk te begrijpen, dat hoe geknakt ze ook zijn, er hoop is voor een betere toekomst. We leren de kinderen en hun familie steeds beter kennen. We zien dat veel probleem zich al generaties lang voordoen. Deze problemen zien we en herkennen we, maar we kunnen ze niet doorbreken. Dat kan alleen God doen. We zijn dan ook dankbaar dat God ons hier heeft gesteld om zo een schakeltje te zijn in Zijn grote plan. We richten ons dan ook meer en meer op de kinderen die er voor openstaan.

We hebben steeds meer kinderen die onze aandacht vragen. In zijn geheel bestaat de groep uit ongeveer 90 kinderen.

Zomaar een foto...



Eindelijk terug naar de speeltuin! Lente!

U begrijpt waarschijnlijk wel dat de douche dan erg vies is. Helaas is het regelmatig nodig om de douche schoon te boenen.

Een simpele maaltijd voor 10 tot 15 mensen neemt ook aardig wat tijd in beslag. Groenten schoonmaken, de boel opruimen en afwassen. De kinderen vinden het leuk om te helpen.

Regelmatig zijn er situaties waarin hulp direct geboden moet worden. Zoals een ziekenhuisopname of een bezoek aan de tandarts. Maar ook als er een huisje is ingestort, een kind onder de luizen zit, de kachel kapot is bij kinderen die zonder ouders leven enz. Geloof me, ons leven is nooit saai.

Er zijn ook gezinnen die we begeleiden. Begeleiden om hun financiën op de rails te krijgen of hen leren hoe ze voor hun kinderen moeten zorgen. Vandaag gaan we naar het ziekenhuis, waar een tienermoeder is met haar zontje van 4 maanden. Het kindje is ondervoed. De moeder leert in het ziekenhuis wat ze moet doen om beter voor haar baby te zorgen. Deze situatie is ons ontglipt. De moeder was wel bij ons aan de deur geweest voor hulp. We lagen toen beide met griep op bed en hebben de deur niet opgedaan. De mensen weten dat we altijd bereikbaar zijn en daar zijn we trots op. De deur open en de drempel laag, zorgt er ook voor dat we regelmatig tegen onze eigen grenzen aanlopen.

De kinderen spelen graag in de speeltuin bij de containers. Het is lekker buiten en vaak is het ontspannend. Er zijn gemiddeld zo'n 40 kinderen die komen spelen met de skelters, steppen, schommels enz. Op zondag proberen we zoveel mogelijk kinderen naar de zondagschool mee te krijgen. Ze hebben in de kerk het programma voor de zondagschool aan moeten passen, door de toegenomen stroom kinderen. We hebben respect voor de mensen die met niets en een veel te kleine ruimte Gods liefde verkondigen waar de kinderen razend enthousiast over zijn. Op vrijdagavond gaan we tegenwoordig met een groep tieners naar een club in Marghita. Er zijn totaal ongeveer 50 tieners. Om 7 uur beginnen ze met aanbedding en een korte meditatie. Daarna kunnen ze tafelvoetballen, biljarten, tafeltennissen, internetten, een film kijken of zaalvoetballen. Om half elf gaan we weer naar huis. Elke week gaan we met een andere groep. Er zijn nu 3 groepen van 9 tieners.

Elke zaterdag helpt Rodica Tineke om het hele huis te vegen en te dweilen. We moeten er zelf voor zorgen dat we in een goede conditie zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Het schiet er vaak bij in om daar de tijd voor te nemen. Maar we weten goed dat het hard nodig is.

In Roemenië neemt het aantal kinderen wat zonder ouders leeft toe. Deze generatie ouders doen hun kinderen niet naar een kindertehuis zoals voorheen. Maar laat ze alleen thuis en gaan voor maanden soms jaren naar het buitenland om te werken. De kinderen komen rond van de kinderbijslag, die oma of een tante op het stadhuis haalt. De aandacht die de kinderen missen van een volwassene is groot. Dat is een nieuw probleem in Roemenië. De overheid zegt er iets aan te doen, maar helaas is het niet te zien of te merken. Sommige ouders komen met Pasen en kerst naar huis. Het valt ons op dat het de kinderen koud laat. Ze zeggen bijvoorbeeld: "Wat heb je aan ouders alleen met Pasen".

Met Pasen zullen we weer een maaltijd houden en vertellen wat Pasen werkelijk inhoudt!

DE HEER IS OPGESTAAN VOOR ONS ALLEMAAL!

Viorel



Viorel helpt ons bij het schoonmaken van de zolder

Nieuw speelgoed!



De kinderen genieten van nieuw speelgoed op de kleuterschool.

Niet op de kaart!



Dit is Popesti, van boven. het ligt op +47° 13' 60.00" noordbreedte en +22° 25' 0.00 oosterlengte. Door: "+47° 13' 60.00, +22° 25' 0.00 " in te voeren in google maps kan je ons vinden!

Zomerkamp

We hebben het idee om met de kinderen uit de wijk op zomerkamp te gaan. Het heeft nog een hoop voorbereiding en middelen nodig. De zondagschool hier in Popesti organiseert elk jaar kampen voor verschillende leeftijdsgroepen. We willen met hen samenwerken en zoeken nog naar een weg om dat te combineren.

Het project: steuntje in de rug

Dit project is bedoeld om mensen maandelijks een steuntje in de rug te geven. Het is voor gezinnen of alleenstaande moeders, net waar het nodig is. We begeleiden ze, omdat ze het op welke manier dan ook niet redden. Soms is de hulp die we geven eenvoudig: een luisterend oor bieden, een bezoek aan de dokter, financiën op orde brengen of informatie geven over de bestrijding van hoofdluis. Het gaat veelal om zigeunergezinnen.

Soms hebben ze medicijnen nodig, maar ook voedingsmiddelen en schoeisel. Wij beheren het geld en bepalen waar het geld aan besteed wordt. Dit omdat er verschillende mensen zijn, die niet weten hoe ze met geld om moeten gaan. Ook willen we voorkomen dat het geld bijvoorbeeld aan alcohol wordt uitgegeven.

Wilt u concretere informatie over waar het geld heen gaat, dan vertellen we u dat graag. U kunt hierover meer lezen op onze website:

www.koningskinderen.info

Gebedspunten

Wilt u ons gedenken in uw gebeden?

-  We danken God dat we hier mogen werken.
-  We danken God voor de samenwerking met de lokale baptistengemeente.
-  We danken God voor de mogelijkheden die we steeds weer krijgen als we zelf problemen zien.
-  Wilt u bidden voor de kinderen hier, die het zonder ouders moeten redden.
-  Wilt u bidden voor de voorbereidingen van de klussenweek.
-  Wilt u bidden voor wijsheid en inzicht bij het helpen van mensen.
-  Wilt u bidden dat er mogelijkheden komen voor een zomerkamp.

We danken u voor het lezen van de nieuwsbrief.

Hartelijke groeten,
Herman en Tineke Verheij

Stichting Koningskinderen, K.v.K.Rijnland nr. 28086714,
Fortisbank rekening nr. 892.304.871 / Girorekening 8828301

Bas en Fabian

In de voorjaarsvakantie zijn Bas en Fabian geweest. Behalve dat het erg gezellig was, heeft Fabian door zijn cameraleens Roemenië van een andere kant gezien, dan dat wij iedere dag zien. Misschien leuk om eens op zijn website te kijken:
www.fabiancras.nl

Dikke Pret!



De kinderen spelen in de speeltuin.

Laat het ons weten...

-  Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
-  Als u de nieuwsbrief per e-mail/post wilt ontvangen.
-  Als u voor iemand persoonlijk wilt bidden.

Stuur een mail

koningskinderenroemenie@gmail.com